

Gebedsblad 2 ter voorbereiding op het Wereldcongres van GCL in Buenos Aires.

Ontvangen om te kunnen geven, deel II: broden en noden



Inleiding

De komende GCL-Wereldvergadering in Argentinië eind juli nadert. We zullen daar als wereldwijde beweging stil staan bij ons 50 jarige jubileum; bij de oproep van de paus tot een vernieuwing van de Kerk, waarbij hij een belangrijke rol toekent aan leken als christenen in de wereld. Het thema voor de komende GCL-Wereldvergadering 'GCL, een gave voor de Kerk en voor de wereld' speelt op deze drie aspecten in (jubileum, vernieuwing van de kerk en de rol van leken hierin). Het roept GCL leden op om rond dit thema te bezinnen.

Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te bezinnen. Op de nationale dag van GCL-Nederland op 26 mei jl. hebben we gewerkt met een eerste gebedsblad. Voor wie niet aanwezig waren op de nationale dag, het eerste gebedsblad is nog toegankelijk op de website van GCL Nederland (www.gclnederland.org), onder 'Documenten'. Als je wilt kun je ook het eerste gebedsblad meenemen in gebed (misschien wel in een ander gebedsmoment dan deze). Dit is het tweede gebedsblad. Beide bladen sluiten aan bij de bijbeltekst die GCL wereldwijd neemt als uitgangspunt: Marcus 6, 38:

“Jezus zei tot zijn leerlingen: Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken?”

en bij de genade die hierbij gevraagd wordt:

om het charisma van GCL op een diepere manier te mogen ontdekken en te leren hoe we deze in ons dagelijks leven uit kunnen dragen.

Het eerste gebedsblad ging in op de gaven van GCL (de broden), wie zijn wij, wat ontvangen wij als GCL-gemeenschap? Dit tweede gebedsblad borduurt voort op het eerste en concentreert zich op de noden (vanuit wie we zijn als GCL en wat we hebben ontvangen).

Jullie zijn van harte uitgenodigd om op basis van deze twee gebedsbladen jullie inzichten met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen naar Buenos Aires half juli.

Het tweede gebedsmoment

Begin jouw gebedstijd zoals je gewend ben.

Neem de Evangelietekst van Marcus 6 als uitgangspunt. Je kunt je vervolgens aansluiten bij de genadevraag die GCL wereldwijd stelt:

om het charisma van GCL op een diepere manier te mogen ontdekken en te leren hoe we deze in ons dagelijks leven uit kunnen dragen.

Vervolgens kun je de volgende punten en vragen ter overweging in gebed brengen:

Onze paus roept op tot een vernieuwing binnen de Kerk. De komende Wereldbijeenkomst van GCL nodigt ons uit om ons door deze oproep van de paus in beweging te zetten, met name met betrekking tot 5 noden:

- De paus onderstreept het belang van onderscheiding der geesten: om het te leren toepassen in ons dagelijks leven, om het te blijven toepassen en om het door te geven aan anderen (o.a. *Gaudete et exultate* 166-177).
- De paus roept de Kerk op om haar comfort-zone te verlaten en naar de vergeten plekken in onze samenleving te gaan. De Kerk mag naar buiten gaan. Op deze weg mogen we steunen op een spiritualiteit vanuit de Kerk die ons heel maakt en ons bevrijdt, die ons vult met leven en vrede, maar die ons tegelijkertijd ook ertoe aanzet om samen met elkaar in verbondenheid te leven en die leidt tot het doorgeven van het leven (*Evangelii Gaudium*).
- *Laudato si'* stelt een integrale ecologie voor, die uitgaat van de fundamentele sociale crisis die in de ecologische crisis verweven zit. Als wij zoeken naar gerechtigheid in milieudebatten, laten we dan allereerst aandacht schenken aan de stem van de allerarmsten, die het zwaarst onder de ecologische crisis gebukt gaan. Laat dit samengaan met onze aanpassing en keuze voor een simpelere levensstijl, die onze betrokkenheid met hen bekrachtigt.
- *Amoris Laetitia* vraagt ons om de liefde binnen het gezin op een diepere manier te mogen beleven en om het welzijn van anders samengestelde gezinnen als een van onze aandachtspunten ter harte te nemen.
- In ons antwoord op de uitnodiging van de paus, geven wij aandacht aan de jongeren en hun bijzondere roeping in de Kerk als nieuwe generatie.

Vragen ter overweging:

- * Welke van de 5 noden raken mij? Op welke manier herken ik daarin de stem van God?
- * Met welke van de bovenstaand oproepen ben ik al bekend? Zet het mij in beweging? Word ik bewogen door een diepe innerlijke vreugde om deze weg te gaan?
- * In welke van de bovenstaande noden herken ik de noden om mij heen in onze samenleving? Welke gaven van GCL zouden als broden kunnen zijn?