

Gebedsblad bij de landelijke dag van GCL-Nederland, 26 mei 2018

Ontvangen om te kunnen geven



Inleiding

Het moment waarop de komende GCL-Wereldvergadering deze zomer in Argentinië plaats vindt, is een bijzonder moment: het valt samen met het 50 jarige jubileum van GCL; met de oproep van de paus tot een vernieuwing van de Kerk; en in deze oproep besteedt de paus aandacht aan de belangrijke rol die leken hebben als christenen in de wereld. Het thema voor de komende GCL-Wereldvergadering 'GCL, een gave voor de Kerk en voor de wereld' speelt op deze drie aspecten in. Het roept GCL leden op om rond dit thema te bezinnen. De Bijbeltekst die als ondersteuning is genomen is Marcus 6, 38:

"Jezus zei tot zijn leerlingen: Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken?"

De genade die we voor deze gelegenheid vragen is om het charisma van GCL op een diepere manier te mogen ontdekken en te leren hoe we deze in ons dagelijks leven uit kunnen dragen. Voor ons is het een mooie gelegenheid om ons bij de wereldwijde herlezing aan te sluiten, te bezinnen hoe de wereldwijde gaven van GCL in onze beleving van GCL weerklinken en hoe deze basis ons op weg kan zetten om deze gaven te delen en antwoord te geven op de oproep van onze paus.

De gaven/'broden' van GCL:

Een gave is iets dat ontvangen kan worden ofwel gegeven kan worden. Ofwel, zoals blijkt uit de genadevolle ervaring van 50 jaar GCL-wereldwijd, ontvangen zodat het gegeven kan worden. Kijkend naar de 'broden' die GCL-Wereldwijd de afgelopen 50 jaar heeft ontvangen, zien we een aantal ontwikkelingen:

- in aansluiting op het Tweede Vaticaans Concilie is een nieuwe identiteit ontwikkeld, die het lekenkarakter heeft versterkt, met een nieuwe naam en nieuwe Algemene Beginselen.
- de Geestelijke Oefeningen vormen de specifieke bron en het karakteristieke instrument van onze spiritualiteit.

- de waarde van het gemeenschapskarakter is bevestigd, o.a. door de vorming van één Wereldgemeenschap.
- de ontdekking van de missionaire dimensie van GCL, in de eerste plaats in het alledaagse leven.

De oproep van paus Franciscus tot een vernieuwing van de Kerk:

Eén van de bijzondere kenmerken van de situatie van GCL en van de Kerk in deze tijd, is dat paus Franciscus de Kerk leidt naar vernieuwing. Je zou kunnen spreken van een 'kairos'-moment, een gunstig moment. Bijvoorbeeld door de manier waarop hij de leden van de Kerk aanspoort om de onderscheiding der geesten toe te passen, te leren en te onderwijzen. En tevens door zijn documenten, zoals over de evangelisatie en vernieuwing (*Evangelii Gaudium*), over ecologie, rechtvaardigheid en armoede (*Laudato Si'*), over de familie (*Amoris Laetitia*) en over jongeren. Opvallend daarbij is dat de vreugde steeds terugkeert in de titels van deze documenten. Dit betekent meer dan gelukkig zijn: het betekent volheid van leven en vrijheid, 'datgene wat de harten en de levens vervult van allen die Jezus ontmoeten'. (*Evangelii Gaudium*, nr. 1)

Een moment van bezinning, een moment van verdieping:

Het charisma van GCL is in de loop van de jaren door de gemeenschappelijke beleving van nationale en lokale GCL groepen samengevat in drie kerndimensies, ook wel de 'drie zuilen' genoemd: spiritualiteit, gemeenschap en zending. Een verdieping van ons charisma gaat langs de beleving en integratie van deze drie zuilen in ons dagelijks leven. Deze drie zuilen zijn geen opeenvolgende stappen of een hiërarchische gelaagdheid, maar een onderling versterkende samenhang. Haar geïntegreerde kracht wordt zichtbaar in het dagelijks leven van ieder GCL-lid.

Vragen ter overweging:

- * Hoe herken ik mij in de drie dimensies van GCL (spiritualiteit, gemeenschap en zending) en in de integratie daarvan in mijn dagelijks leven?
- * Op welke manier herken ik de gaven van GCL Wereldwijd (zoals hierboven genoemd) in mijn beleving van mijn GCL groep? Zijn er misschien andere gaven van GCL die niet genoemd zijn, zo ja welke? In hoeverre zijn aspecten van GCL voor mij bron voor een vreugdevolle ervaring?
- * Hoe sluiten de dimensies of de gaven van GCL aan bij mijn verlangens en bij mijn relatie/ontmoetingsplek met God?